

## Informatie Kunstwerk

**Titel:** Wensput



<b>Wijk:</b>	Binnenstad
<b>Toponiem:</b>	Bij de put
<b>Kunstenaar:</b>	René Knip
<b>Materiaal:</b>	Beton, Cortenstaal, Staal
<b>Jaar van plaatsing:</b>	2012

## Omschrijving

Op het pleintje heeft sinds de Middeleeuwen een put gestaan. In 1834 is de put gesloten en het pompwerk geruimd. Voor zover bekend heeft vanaf dat moment een put ter versiering het pleintje bekroond. Knip heeft een ontwerp gemaakt waarop de volgende teksten te zien en te lezen zijn:

Kinderrijmpje van Anne Hendrik Berend Feddema in het Liwwadders:

***Sitte we es inne Put***

***Singe Pappes Mamme***

***Traantsjes Piene***

***Su mar fut***

***Ut sunsje skient***

***Ut sunsje skient***

***Ut is lente en***

***Ut ies ferdwient***

***Lieve pop***

***Kom in ut mooie weer***

***Kom der nou es út***

***Lieve pop krijst un dikke tút***

***Maantsje Sunsje kieke naar benee***

***Siëne kienderkes***

***Slapend, speulend***

***En binne heul tefree***

De tekst op de betonnen rand (onder de zitting):

***Goeie schoure en treifene schoure*** (Goede waar en rommel)

De tekst op de bank is het gedicht Bij de Put door Erik Betten.

*Bij de put komen ze samen*

*Voorgangers en waterdragers*

*Drinken van dezelfde bron*

*Rituelen, sacramenten*

*Kruisen elkaar bij dit water*

*Zo was het ooit, zo is het later*

*Bij de put je hart ophalen*

*Of verzinken in gedachten*

*Rondzingend in eeuwigheid*

*Oude gevels, nieuwe winkels*

*Echo's in de etalages*

*Ruwe schaafplekken van tijd*

*Bij de put zijn wensen dromen*

*Stroomt het water van de geest*

*Als je dorst hebt mag je drinken*

*Put je troost hier, leef met zin*

*Kijk maar door de waterspiegel*

*De bodemloze hemel in*

