

## Informatie Kunstwerk

**Titel:** Zonder titel



<b>Wijk:</b>	Oost
<b>Toponiem:</b>	Pasteurweg, in Dr. Zamenhofpark, ten hoogte van Swammerdamstraat 23
<b>Kunstenaar:</b>	Tseard Visser
<b>Materiaal:</b>	Brons
<b>Jaar van plaatsing:</b>	1966

## Omschrijving

Dit Esperanto-monument van Tseard Visser werd geschonken door de Friese afdeling van de Esperantisten (Frisa Esperantisten Rondo). Het werd in 1966 onthuld door toenmalig burgemeester Harmsma.

Tseard Visser was van oorsprong fysiotherapeut en CIOS-, maar besloot toch te kiezen voor het beeldend kunstenaarschap. Hij was getrouwd met de schilderes Mare van der Woude. In de jaren '60 stichtte hij de kunstenaarsgemeenschap **Haudmare** en maakte een voormalige school tot atelier- en expositieruimte. Zijn sculpturen worden gekenmerkt door een geabstraheerde, licht geometrische stijl die de interactie aangaan met open en gesloten ruimtes.

